

Toekomst

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in "ooit is alles héél en goed".
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

Dit gedicht over gemis en vertrouwen is geschreven door Joke Verweerd. In het vierde nummer van het magazine Petrus gaat zij met Paul Visser en Rob Visser in gesprek over verdriet, liefde en veerkracht. Abonneer gratis via petrusmagazine.nl



Protestantse
Kerk